

## Vrijwilliger in de schijnwerper,

### Wil van de Zandt - Florussen

#### Wil van de Zandt

Een begrip bij de seniorenvereniging en in St. Elisabeth, waar Wil bij beiden meer dan 30 jaar vrijwilliger is. **Geen wonder dan ook dat Wil op 24 april jl. verrast werd met de onderscheiding “Lid in de Orde van Oranje Nassau”.** Tijd om even met Wil te praten over hoe het allemaal zo gekomen is en waar ze de motivatie vandaan haalt om het zo lang vol te houden. Want in juli wordt Wil 84 jaar, dat is haar niet aan te zien.

#### Een lintje in coronatijd

Ik wilde graag met Wil praten hoe het haar vergaat in deze coronacrisis tijd. Dat was mogelijk, op ruim 2 m afstand van elkaar bij Wil thuis op de Rozenhoender, op de tweede verdieping. Wil vertelde dat het een enorme verrassing voor haar was, dat de burgemeester op 24 april rond 10.30 uur ‘s morgens belde met de mededeling, dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd enz.. “Het was een leuk gesprek” zegt Wil, hij toonde uitgebreid belangstelling voor haar vrijwilligerswerk. Maar de burgemeester kon het lintje helaas niet live opspellen, dat gebeurt op een later tijdstip. Diana van Olderen van de Zorggroep was die morgen bij haar op bezoek en haar zoon en dochters zaten ook in het complot. Haar familie had zich inmiddels verzameld in de gezamenlijke ruimte van de Rozenhoender op de begane grond, waar de koffie en heerlijk gebak klaarstond. Uiteraard wel allemaal op gepaste afstand en niet in grote getalen.

Na het telefoongesprek werd Wil naar beneden gelokt en bij alle buitendeuren, die uitkwamen op de gezamenlijke hal, stonden de bewoners te klappen voor Wil! Haar deur was versierd met ballonnen en een mooie poster en de bloemen stroomden binnen.

Het lintje had ze mede te danken aan een bewoner van St. Elisabeth die haar beschouwde als tante Wil en die ook wel zag hoeveel uren en dagen Wil in de Zorggroep de bewoners wat extra aandacht geeft.

Helaas heeft die bewoner het niet meer zelf mee mogen maken.

#### Van Afferden naar Rossum

Wil is geboren in Afferden (Gld) in een groot gezin met 11 kinderen, waarvan de vader vroeger op de steenfabriek in Deest werkte. Al op jonge leeftijd, Wil was toen 17 jaar, ging ze samen met 2 broers en 2 zussen naar Noordwijkerhout om in een psychiatrische inrichting te werken.

Dat verzorgende zat er al vroeg in, ook bij haar broers en zussen. Daarna ging Wil naar Nijmegen om in de gezinszorg te gaan werken, 8 jaar fietste ze met een vriendin van Afferden naar Nijmegen. Maar 's winters, als het echt koud was, ging Wil met de bus naar het werk en daar ontmoette ze Henk, haar aanstaande man, hij was buschauffeur en zag het met Wil wel zitten.

Wil trouwde met Henk toen ze 22 jaar was. Henk kon gaan werken bij busonderneming

“Onze Tram” in Rossum en daar kregen ze ook een woning aangeboden. Hier werden hun 3 kinderen geboren, 2 meisjes en 1 jongen. 25 Jaar woonde Wil daar met haar gezin, waar Henk later ook een rijschool had, Rijschool de Zebra.

Maar toen Henk wat medische problemen kreeg, wilden ze toch graag terug naar Maas en Waal, naar Dreumel of Beneden-Leeuwen.

### **Terug naar Beneden-Leeuwen**

Adriaan van Oijen heeft ervoor gezorgd dat we daar een huis kregen in in de Rozenstraat.”Alle 3 kinderen waren toen nog thuis”, aldus Wil en we hadden een mooie tijd.

Henk is helaas maar 59 jaar geworden, 21 jaar geleden is hij overleden.

We woonden dicht bij de Hey-Acker en daar begon het vrijwilligerswerk, koffieschenken en bij de bewoners helpen. Meer dan 30 jaar geleden en het al zo lang volhouden! In 2011 verhuist ze met de bewoners mee naar St. Elisabeth en nog steeds vindt ze het heerlijk om daar vrijwilligerswerk te doen. Helpen bij de broodmaaltijden en in de huiskamers. “Ik mis de bewoners zo in deze coronatijd”, zegt ze.

Ook ruim 30 jaar geleden begon het spelletje Jeu de boules bij de Hey-Acker. En het meehelpen bij de seniorenvereniging met de Bingo en het koffiezetten. Altijd met veel plezier.

### **Graag een nieuwe Jeu de Boule baan**

Op de vraag wat ze nog graag wil verbeteren bij de seniorenvereniging zegt Wil:” Ik hoop dat er een Jeu de Boule baan aangelegd kan worden bij Ons Huukske, want de baan bij Elisabeth is zo klein! Het zou leuk zijn als we dan ook wat meer deelnemers krijgen, zegt Wil. Het is helemaal geen moeilijk spelletje, het is zo leuk om te doen, lekker in de buitenlucht in beweging.

### **Coronatijd wat een toestand**

Ook in ons gesprek dwalen we steeds af, het is alsof de wereld vanaf half maart stilstaat, door alle maatregelen van de coronacrisis. Voor Wil heeft het veel impact, van zo druk zijn mee met vrijwilligerswerk, kaarten, bingo, koffieschenken enz.. naar niets.

Dat is wennen, Wil ziet ernaar uit om weer aan de slag te gaan.

Op grote afstand krijgt ze af en toe haar kinderen en 5 kleinkinderen op bezoek, ze blijven beneden in de hal en alsof het Sinterklaastijd is, gooi ik voor de kleinkinderen maar wat snoep naar beneden zegt Wil.

Gelukkig kunnen we het hier in de Rozenhoender goed met elkaar vinden. We komen niet veel bij elkaar, maar in de “goeie oude tijd” deden we af en toe activiteiten en dronken we koffie in de gezamenlijke ruimte op de begane grond. Nu kan dat even niet, maar je voelt je toch niet zo alleen in dit huis, omdat je weet dat je allemaal in hetzelfde schuitje zit, dat geeft troost.

Wil bedankt voor het gesprek, het ga je goed!

Marian van Leeuwen

*Lid in de  
Orde van Oranje-Nassau*



*en der Zandt - Florissen*

